

POLDERKIDS GAAT FEESTJES VOOR KINDEREN ORGANISEREN DIE HET NIET ERG VINDEN OM VIES EN NAT TE WORDEN

Er zijn diverse mogelijkheden voor je feestje, het ligt eraan wat je met je vriendjes wilt gaan doen.

We kunnen het zo gek maken als jij wilt, daarom is het verstandig als jij met je ouders (geldschieters) een mailtje sturen wat wel en niet kan of mag.

Ik zal ook een paar voorstellen hieronder opschrijven waar alles in staat wat we bijvoorbeeld kunnen gaan doen.

Vink 5 dingen aan wat je absoluut wilt doen op jouw feestje:

- Zelf een vlot bouwen (op dodeneiland) en varen via de sloot naar het touweneiland.**
- Vissen vanaf de boot met ieder een eigen hengel en een mooie foto van de gevangen vis. (we gaan ook proberen om een snoek te vangen)**
- Zelf hout hakken en een eigen vuur maken in het oorlogsbos.**
- Survival parcours; vlot bouwen, balk boven de sloot, polsstokspringen, boomslingeren over water, slootje springen, hekken klimmen, 2 touwen over sloot.**
- Windbuks schieten.**
- Zelf eten maken boven je eigen gemaakte vuur.**
- Schepnetten en alle gevangen beestjes bekijken met uitleg.**
- Sufplank varen op de poldersloten en achter de boot.**

We starten met zen allen op een boot van 8 meter lang en varen dan onder lage bruggen door naar de polder, als we in de polder zijn varen we naar het 1^e eiland, daar kunnen we alleen komen door over de sloot te springen met een polsstok of over een smalle balk te lopen over de sloot.

Op dit 1^e Eiland (**het Moeras-eiland**) gaan we vloten bouwen, en met deze vloten varen we dan naar het 2e eiland (**het Survival-eiland**) vanaf het touweneiland gaan we via 2 lange touwen die over een moddersloot gespannen zijn naar de overkant anders kunnen we niet naar het 3^e eiland (**Avonturen-eiland**).

Als we over de hekken geklommen zijn gaan we tussen de koeien door naar dit grootste eiland waar we hout gaan hakken en per 2 personen ieder een eigen kampvuur gaan maken, boven dit vuur ga je dan je eigen eten klaar maken en opeten. (als het gelukt is)

Dan gaan we met de windbuks schieten of pijl en boog schieten, ook zijn er op het oorlogseiland touwen boven de sloot en een hele donkere poel (veenput) waar je beter maar niet in kunt vallen.(verhalen over deze put vertel we je nog wel)

Kosten:excl. eten, drinken, vissen, windbuks schieten vanaf 12,50 € t/m compleet 25,00 € p.p. // min. 10 pers. /of 2 groepen van bijv. 5 kinderen//duur: circa 4 t/m 6 uur.